



5 Oktober 2018, 18.30-22.00u
Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Keti koti tafel - 5 jaar jubileum editie

EXCUSES: MAKEN EN ACCEPTEREN HOE DOE JE DAT?

Om extra verdieping te geven aan de herdenking van de afschaffing van de slavernij en gezamenlijk stil te staan bij dit pijnlijke verleden is de stichting Keti Koti Tafel vijf jaar geleden gestart met dialoogtafels voor een divers publiek. Inmiddels hebben meer dan 12.000 mensen in binnen- en buitenland hun persoonlijke ervaringen met en inzichten over racisme en discriminatie gedeeld en gemerkt dat zo meer begrip voor elkaar kan ontstaan. Ter viering van ons jubileum en omdat het dit jaar 155 jaar geleden is dat Nederland de slavernij afschafte, organiseren wij mede in het kader van de Black Achievement Month, een bijzondere Keti Koti Tafel in Pakhuis de Zwijger op 5 Oktober van 18 - 22.00 uur, waarvoor wij u met groot plezier willen uitnodigen.

Deze speciale dialoogtafel heeft een thema waarmee iedereen, zowel in het privé-leven als daarbuiten, regelmatig te maken heeft, namelijk: *“Excuses maken en accepteren, hoe doe je dat?”* Immers, we maken allemaal wel eens een ongelukkige misstap of kwetsen iemand onbedoeld. Excuses kunnen dan helpen om te voorkomen dat die gebeurtenis de relatie blijvend ontwricht. Hoewel excuses dus een normaal ingrediënt van ons samenleven vormen blijkt het allerminst eenvoudig om ze op een passende manier te maken of ze te aanvaarden. Sterker nog: er vinden vele incidenten in onze samenleving plaats waarbij excuses een rol spelen: excuses die geëist worden, die geherformuleerd worden, die geweigerd worden, enzovoorts. Volgens sommigen leven we zelfs in een ‘sorry-cultuur’, waarmee bedoeld wordt dat mensen makkelijk sorry zeggen, zonder dat ze daaraan consequenties verbinden.

Persoonlijke ervaringen met excuses

Tijdens deze Keti Koti Tafel gaan we aan de hand van 3 dialoogvragen met in totaal 125 witte en 125 zwarte deelnemers - en alle kleuren daartussen - met elkaar spreken over excuses maken en aanvaarden. Daarbij reflecteren we op onze persoonlijke inzichten in en

ervaringen met excuses en niet zozeer op historische of politieke kwesties. Ondertussen eten we gezamenlijk een gereconstrueerde slavenmaaltijd. Diverse dichters en sprekers zullen hun licht laten schijnen op het onderwerp, terwijl de bijeenkomst muzikaal omlijst wordt door het koor SINAFIR. De avond zal worden afgesloten met een informeel samenzijn en een drankje.

Week van het Excuus

Met deze avond wil de stichting Keti Koti Tafel bijdragen aan ons collectieve gesprek over de elementen die een excuus oprecht en betekenisvol maken. Daarmee kunnen we met elkaar een constructieve bijdrage leveren, niet alleen aan verwante publieke discussies over excuses maar de inzichten ook toepassen in onze persoonlijke levens. Dit zal tevens de opmaat vormen van de Week van het Excuus die de stichting in het leven wil roepen ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan. Tijdens deze *Week van het Excuus* wordt iedereen uitgenodigd om bij zichzelf na te gaan of zij in het afgelopen jaar een aanvaring hebben gehad of een misstap hebben begaan, die nog niet is geadresseerd. *De Week van het Excuus* kan dan aanleiding zijn de betrokken persoon daadwerkelijk op te zoeken en alsnog excuses te maken. Wilt u bij de verdere ontwikkeling van deze *Week van het Excuus* een actieve rol spelen, kijkt u dan voor verdere informatie naar de bijgevoegde bijlages.

Best practice volgens Movisie

Wellicht klinkt dit initiatief voor de *Week van het Excuus* u nogal ambitieus in de oren. In dat verband kunnen wij u echter met trots melden dat onze Keti Koti Tafel dialoogmethode door Movisie, het landelijk kennisinstituut voor het sociaal domein, geselecteerd is als een best practice. In het kader daarvan heeft een team van onderzoekers de afgelopen maanden een uitgebreide studie en beschrijving uitgevoerd. Dit sterkt ons in onze verwachting dat ons initiatief op een bredere weerklank zal kunnen rekenen.

Al met al belooft deze Keti Koti Tafel een bijzondere avond te worden, waarvoor uw deelname bijzonder op prijs wordt gesteld. Wij hopen dan ook op uw aanwezigheid en nodigen u uit om ons voor 15 september te laten weten of u kunt en wilt deelnemen door middel van een bevestiging via [Pakhuis de Zwijger](#).

Met vriendelijke groet,
Mercedes Zandwijken
Machiel Kestra
Elias Simonse



volg ons op facebook
[ketikotidialoogtafel](#)

contact
info@ketikotitafel.nl

website
ketikotitafel.nl